

GELOOF EN BELONING

Deze les behandelt het thema "Geloof en Beloning". In deze les zullen we helder voor ogen krijgen hoe we precies gered worden en wat daarvan de gevolgen zijn: een beloning! Het zal u wellicht wat onwaarschijnlijk voorkomen maar de Bijbel leert namelijk dat we, als we geloven en hieruit handelen, van de Here Jezus loon zullen ontvangen voor de handelingen (de "werken") die we uit geloof hebben gedaan.

HOE IS UW RELATIE MET GOD?

Zoals u uit de vorige lessen zou hebben kunnen lezen is het belangrijk om een relatie met God te hebben. Hoe deze relatie met God kan ontstaan, kunt u lezen in de voorgaande lessen (les 1 e.v.). God wil namelijk een relatie met u hebben. Is deze relatie er niet, en U zou komen te sterven dan komt U op een zeker moment voor Gods' troon te staan... En als Hij vraagt "Waarom zou ik U toelaten in de Hemel", wat is dan uw antwoord?

Wellicht zult u zeggen.. "ik ben niet zo'n slecht mens, ik ben meestal goed geweest voor andere mensen". Of, u zult misschien zeggen: "ik ging altijd naar de kerk". Of: "ik heb veel goede dingen gedaan in mijn leven". Of misschien had u hele gelovige ouders...? Helaas, dit zal niet goed genoeg zijn. Uw gelovige ouders, uw goede werken, enz. zullen u niet kunnen behouden (met andere woorden: u géén plaats in de Hemel geven). U zult zich wellicht afvragen "Waarom, zijn deze dingen niet goed dan"? Jazeker wel! Maar de Bijbel leert zeer duidelijk dat niemand gered [behouden] wordt door goede werken.

- * het hebben van Christelijke ouders zal u niet behouden;
- * naar de Kerk gaan zal u niet behouden;
- * het doen van goede daden zal u niet behouden;
- * geld aan goede doelen of de Kerk geven zal u niet behouden;
- * de Tien Geboden houden zal u niet behouden;
- * gedoopt zijn en lid worden van een Kerk of Gemeente zal u niet behouden...

Het zijn allemaal goede dingen maar de Bijbel zegt:

"Toch weten wij, als joodse Christenen, dat niemand recht voor God kan staan door zich aan de Joodse wetten te houden, maar alleen door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden alleen door het geloof in Christus Jezus recht voor God komen te staan en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door alleen de wet te gehoorzamen".
[Galaten 2:16, Het Boek]

Hoe worden wij gered? Alléén door in Jezus Christus te geloven! Dit is genade. Dat betekent dat God iets gedaan heeft voor ons, uit liefde.

Efeze 2:8 leert: "Door Zijn genade bent u gered; doordat u in ging geloven". Het enige wat u écht hoeft te doen is dit gelovig aanvaarden. Het eeuwige leven, uw behoud, is volstrekt gratis; het is een KADO van God aan U. Nogmaals: het éne wat u hoeft te doen is dit te geloven.

"Het loon van de zonde is de dood, maar de gave [gift, kado] van God is eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer" [Romeinen 6:23, ASV]

Als iemand u een kado geeft, dan hoeft u alleen maar uw hand uit te steken en het te accepteren. Dan is het van u. U hoeft er niets voor te doen, u hoeft er niet voor te werken, u hoeft er niets voor te betalen. De ander gééft het aan u. Omdat die persoon van u houdt. Dit is ook zo met het eeuwige leven, met uw behoudenis. God biedt het aan. Het enige wat u hoeft te doen is "uw hand uit te strekken en het te accepteren".

"Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is -dat Hij Gods Zoon en onze Redder is- is een kind van God". [1 Johannes 5:1], "Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven" [1 Johannes 5:12].

HOE KAN IK ZEKER WETEN DAT IK BEHOUDEN BEN?

De éérste die zal ontkennen dat u gered bent is de satan. Hij gebruikt hiervoor ook hele "vrome" middelen; bijvoorbeeld -het moet helaas gezegd- Kerkelijke leringen.

Er zijn kerken die u leren dat u zélf niet in staat bent tot geloof te komen (=bekeren) maar dat u daarvoor "voorbested" moet zijn. Of kerken die leren dat u zelf niet in staat bent u te bekeren maar dat "God u moet bekeren". Beste lezer, dat is volstrekte nonsens. Het zijn leugens van de satan. Vroom klinkende leugens en *daarom* zo aantrekkelijk. Maar het zijn wél leugens die -vooral in "Reformatorisch Nederland"- al generaties lang honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen hebben afgehouden van een persoonlijke bekering. Zoals een predikant het eens (zeer krachtig) verwoorde: "Met het zicht op de Hemel regelrecht de hel in". Of dat zo is laat ik graag aan de Here Jezus over om te beoordelen. Hij weet dat deze mensen misleid zijn op dit punt en ziet hun hart. Hij is degene die zal oordelen, niet wij.

In deze kerken wordt (of werd) vaak de Staten Vertaling gelezen en houdt men, naar men zegt, de "kanttekeningen" aan als [juiste] uitlegging. Daarom ook zullen wij hieruit straks citeren om te laten zien dat de kerkleer in dezen absoluut niet strookt met de Bijbelse, of zoals Paulus zegt: de gezónde, leer. Want, de Bijbel is toch duidelijk? "Ieder die gelooft ... is een kind van God". Daar is geen wóórd Grieks bij! God had het niet eenvoudiger kunnen maken voor ons als mensen, en toch menen wij dat wij het beter weten.... wij willen het zélf doen (goede werken), wij laten ons leugens aanpraten...

"Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven. maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt" [1 Johannes 5:12, 13, Het Boek].

En we citeren het nogmaals uit de Staten Vertaling, ook omdat die dichter bij de grondteksten staat:

"Die den Zoon [*] heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
[1 Johannes 5, 12, 13, Staten Vertaling]

In de "kanttekeningen" op de Staten Vertaling lezen we bij deze verzen als commentaar dan ook, volledig terecht, het volgende:

[*] Dat is, met waar geloof heeft aangenomen, die heeft de beginselen van het eeuwige leven alreede in dit leven, en heeft een zekere hoop dat hij hetzelfde ook hiernamaals volkomenlijk zal bezitten.

Het is dus niet zo dat we "het maar moeten hopen", nee: we mogen zéker weten (en dat zéker weten is dan ook onze hoop voor de toekomst) dat dit honderd procent waar is, dat onze toekomst een Hemelse toekomst is. Als God u vraagt: "Waarom zou ik je in Mijn Hemelse gewesten toelaten" dan moet uw antwoord zijn "Omdat Jezus Christus mijn Verlosser is. Omdat Hij gestorven is voor mijn zonden en Uw Woord zegt dat ik daarom eeuwig zal leven". Dat is het éenige waar u en ik zich op kunnen beroepen!

BELONING

Hebt u wel eens een beloning ontvangen - omdat u bijvoorbeeld iets goed had gedaan? Als kind - wanneer u een goed rapport had bijvoorbeeld? Of als werknemer; sommige werkgevers keren extra salaris uit bij extra prestaties of uitvindingen... God geeft óók beloningen! Hij beloont zijn kinderen, de gelovigen, voor de goede dingen ("de werken") die zij doen. Deze beloningen worden nooit aan een ongelovige gegeven, omdat Hij ze geeft op het moment dat u in Zijn Koninkrijk (de Hemel) bent.

De beloning(en) die de Bijbel leert zijn:

- De Ere-kroon: "U bent onze Ere-kroon". (1 Thessalonicenzen 2:20). Dit is het loon wat de gelovige ontvangt wanneer hij/zij anderen tot geloof brengt (zie Hoe kan ik iemand tot Christus brengen?).

- De Kroon van de Rechtvaardigheid of de Kroon voor de Rechtvaardige. (2 Timotheus 4:8). Dit is de kroon die elke gelovige ontvangt, omdat hij (ge)rechtvaardig(d) is geworden door Jezus Christus. Een mens krijgt dus áltijd een beloning voor het feit dat hij tot geloof komt;
- De Krans der Heerlijkheid. (1 Petrus 5:4, NBG-vertaling). Deze is voor de "herders" die de kudde van God hoeden - oftewel de predikers, de leraren etc. die de Bijbel onderwijzen en dit op de juiste manier (in Liefde, in Waarheid) hebben gedaan.
- De Onvergankelijke Ere-krans (1 Korinthe 9:25, NBG). Deze is voor alle gelovigen die de goede strijd in het leven hebben gestreden. Zij die in hun levensloop zich hebben beheerst en God hebben gediend ontvangen deze.
- De Kroon des Levens (Openbaringen 2:10). Deze kroon wordt gegeven aan een ieder die, vanwege zijn geloof, verdrukt of vervolgd wordt en desondanks blijft volharden in het geloof.

Zijn dit letterlijke "kronen" of "kransen"? Dat weten we niet. In ieder geval zullen wij, als gelovigen, "loon" of "beloning" van God krijgen voor wat wij doen in dit leven. We verwijzen hier ook naar de gelijkenis van de talenten (= geldstukken), Lees hiervoor Mattheus 25:14 e.v. Let wel: een ieder krijgt in deze gelijkenis naar zijn vermogen. Dat betekent dat God niet meer zal gaan vragen dan wat Hij weet dat u zult kunnen. Als u "slechts één talent" krijgt betekent dat dus niet Hij u minder acht, Hij houdt rekening met uw beperkingen. Is God niet liefdevol? Hij is géén harde Meester die het onmogelijke van u vraagt! Maar willen we als gelovige niet dienstbaar zijn en doen we met onze talenten niet wat we er mee hadden kúnnen doen - zelfs niet het meest minimale - dan zal Hij ons als niet nuttig bestempelen (terecht!) en zullen we zeker géén loon ontvangen.

WAT GEBEURT ER ALS WE NIET VOOR DE HERE LEVEN?

Zoals al duidelijk werd eerder zullen we dan géén loon ontvangen. Wij zullen "beschaamd" (ons schamen) voor Hem moeten staan. Wilt u voor de Here leven en u niet hoeven schamen voor Hem wanneer Hij terugkomt? Doe dan wat Hij van u vraagt! De Bijbel laat daar toch geen misverstand over bestaan! Vraag u bij uw handel en wandel af: "Zou de Here Jezus me dit willen zien doen?". Als het antwoord "nee" is, doe het dan niet.

Als een kind van God -ondanks het feit dat het weet dat het anders hoort te leven- tóch zijn eigen gang gaat zal God hem moeten corrigeren. Een goed vader corrigeert zijn kinderen toch ook als deze ongehoorzaam zijn? Niet omdat hij dat zo graag wil, maar omdat dit noodzakelijk is.

Een voorbeeld van een prediker: deze prediker leefde dicht bij het water (aan een kanaal). Zijn kinderen konden (nog) niet zwemmen en het was ze daarom verboden bij het kanaal te spelen. Toen de vader ondanks dit verbod zijn kinderen toch (meerdere) malen langs de kant van het water aantrof móest hij ze wel corrigeren (straffen). Dit deed hij niet omdat hij dit graag wilde, maar als zij niet wilden luisteren, brachten zij zichzelf in gevaar! Hij moest dus hen straffen, corrigeren, om te voorkomen dat zij zichzelf in gevaar brachten. Dit straffen heeft dus alles te maken met het feit dat de prediker van zijn kinderen hield en niet wilde dat ze te water raakten en verdronken...

God zal een gelovige die niet gehoorzaamd moeten corrigeren. Niet omdat Hij dat zo leuk vind, maar om te voorkomen dat zij steeds verder in de problemen (zonde) verstrikt zullen raken en daardoor hun loon zullen verliezen. Hij houdt teveel van ons om ons door te laten gaan in een leven van ongehoorzaamheid waardoor we ons leven ruïneren.

Hoe corrigeert God?

- Hij spreekt tot ons hart, via ons geweten;
- Hij spreekt ons op ons gedrag aan via andere gelovigen;
- Hij laat toe dat er dat er moeilijkheden in ons leven komen - waardoor wij Hem [weer] gaan zoeken;

Van de ouderen heb ik vaak gehoord: "in de oorlog zaten de kerken vol". Als mensen in de moeilijkheden komen, zoeken ze God. Dit was ook de manier waarop God het volk Israël -in het Oude

Testament- als volk vaak tot Hem terugbracht; door een vreemde macht het land te laten bezetten of door ze in ballingschap te voeren.

CHRISTENEN WORDEN [OOK] BEOORDEELD

Hoe we als gelovigen leven is dus erg belangrijk voor hoe wij de eeuwigheid ingaan en doorbrengen. De Bijbel leert:

"Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam [= tijdens zijn leven in het menselijke lichaam] verricht heeft, hetzij goed, hetzij kwaad". [2 Korinthe 5:9, 10. Zie ook Romeinen 14:10]

Wat wil dit zeggen?

1. dit "oordeel" -of liever: moment van beoordeling- is niet het moment waarop de de volken voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen waarover in onder andere Mattheüs 25:32 (v.v.) wordt gesproken waar "de schapen en de bokken gescheiden worden". Dat namelijk is het moment van de terugkomst van Christus naar de aarde om de volken te oordelen. Zie ook Les 4. Dit wordt helaas vaak verward en gelovige mensen werd en wordt vaak ten onrechte angst aangejaagd hiermee. Immers in Mattheüs 25 gaat het er om wie onder de volken rechtvaardig zijn geweest. Vergelijk ook namelijk Mattheüs 19:28-30 waarin wij onder andere kunnen lezen dat de discipelen op datzelfde moment al bij Hem zijn en op twaalf tronen zullen zitten om Israël te "richten" (= van "richting geven", leiden).
2. Dit gedeelte wil wél zeggen dat op het moment dat wij sterven, onze ziel naar de Here gaat (zie ook onder de aanvullende lessen: Wat gebeurt er met een Christen als hij gestorven is?) en daar zullen wij op dat moment voor Hem verschijnen om ons loon te ontvangen. Het zal dan dus "openbaar worden" wat we in ons leven gedaan hebben en dat zal dan beoordeeld en beloond worden. Belonen kan ook betekenen dat de Here hier zijn afkeuring over moet tonen. Denk aan de uitdrukking "boontje komt om zijn loontje"... 1 Korinte 3:15 (v.v.) maakt dit verder duidelijk: "Als uw werk verbrandt zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen" [Het Boek]. Met andere woorden: u krijgt wél een plaats in de Hemelse gewesten, maar zonder dat er loon voor u is. "Veel eersten zullen de laatsten zijn.... ". We kunnen niet verloren gaan, omdat wij in Christus Jezus zijn behouden. Maar we zullen dan wel "beschaamd" voor Hem staan. Feitelijk heeft Hij Zijn leven voor ons gegeven en we hebben niets aan Hem teruggegeven daarvoor...

Christen zijn -laat dit duidelijk zijn!- is géén vrijblijvende aangelegenheid!