

## OP WEG NAAR DE OVERWINNING

Vanaf het moment dat U de Here Jezus hebt aangenomen als degene die U gered heeft bent u op de "smalle weg" die naar de Hemel voert. Op die weg zult u ook anderen ontmoeten die dezelfde weg hebben gekozen. Het is fantastisch om een Christen te zijn, maar we moeten ons beseffen dat het niet altijd een eenvoudige weg is die we hebben gekozen. De reden dat het niet eenvoudig is, is omdat we op die weg "vijanden" zullen ontmoeten. Met vijanden bedoelen we: mensen of omstandigheden die ons van de weg die we hebben gekozen kunnen afbrengen.

### WELKE VIJANDEN KENT DE CHRISTEN?

De Bijbel laat ons zien dat de Christen drie "vijanden" kent. Dit zijn:

- \* De Wereld
- \* Het Vlees
- \* De satan

Deze vijanden proberen ons te verleiden tot 'zonde'; het afbrengen van de weg die wij moeten gaan als Christen. God laat ons echter niet alleen 'aanmodderen'. Hij heeft er voor gezorgd dat wij deze vijanden kunnen overwinnen. Daarover gaat deze Bijbelles.

### DE WERELD

Het woord of de uitdrukking "de wereld" wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Soms refereert het naar de letterlijk wereld (de aarde) waarop we leven. Soms refereert het echter ook naar de mensen in de wereld, bijvoorbeeld in Johannes 3:16 ("Want God heeft zoveel liefde voor de wereld..").

De derde betekenis van het woord vinden we in 1e brief van Johannes 2:15 "Houd niet van de zondige wereld en wat die te bieden heeft; want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen" [Het Boek]. Met "de wereld" wordt hier bedoeld de aantrekkelijke dingen in de (leef)wereld om ons heen die ons van God afhouden. Dit kunnen uiteraard slechte dingen zijn maar ook dingen die in de grond niet verkeerd zijn - het gaat er om hoe wij er mee om gaan en wat het doet met onze relatie tot God. God wil dat wij met geheel ons hart van Hem houden. Wat kan de satan zoal gebruiken om ons af te leiden van God? Een huis, onze auto, de TV, films, muziek, computer, internet, sporten, onze hobbies... alles waar wij van houden! Het zijn in de grond géén slechte dingen, maar ze kunnen dermate veel beslag op ons gaan leggen dat we God uit het oog verliezen. Zodra deze bijzaken namelijk de éérste plaats in ons leven innemen worden zij tot zonde (ze zijn dus niet zondig maar ze worden het!). Als deze zaken er toe leiden dat we geen (of minder) Bijbel lezen, ons gebedsleven opgeven omdat we "naar het voetbal moeten", niet naar de samenkomst gaan omdat we het "te druk hebben met..." of "nog te moe zijn van het uitgaan".. dan verstoren deze zaken onze relatie met God. En dit verstoren gaat steeds verder als we daar niet op letten. In die zin kan de satan ons dus van God afhouden door ons bezig te houden met allerlei (rand)zaken uit "de wereld".

Bepaal daarom voor Uzelf wat op de éérste plaats komt in uw leven; Stel God op de éérste plaats en u kunt "de wereld" (satan) overwinnen. God op de eerste plaats stellen doen we door de Here Jezus met ons hele hart (= met alles wat we hebben) lief te hebben. Want de wereld kan veel plezier(tjes) bieden, echt bevredigend zal het nooit zijn - altijd zult u zoeken naar iets nieuws... Als God op de eerste plaats staat is dat niet nodig, U zult tevreden en gelukkig zijn.

"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn".  
[Colossenzen 3:1, 2]

### HET VLEES

De 2e grote vijand van de Christen is 'het vlees'. Het vlees staat voor de (zondige) menselijke natuur; een andere naam voor 'het vlees' is "het ik" of het "zelf". Wat we zijn van binnen, ons eigen denken, doen, handelen.

Het vlees is/wil:

- erg trots op zichzelf - feitelijk denkt 'ik' dat het de meest belangrijke persoon op deze wereld is. Het "ik" wil dat iedereen tegen hem of haar op kijkt.
- op zichzelf gericht, egoïstisch - het denkt alleen maar aan zichzelf;
- alleen wat goed is voor hemzelf, niet voor de ander -- daar staat het niet bij stil!
- nooit toegeven dat het fouten maakt of fout zit en geeft bij voorkeur iemand anders de schuld van zijn/haar falen;
- snel op de teentjes getrapt, houdt er niet van anderen te vergeven, enz, enz.

We zullen het niet graag toegeven (want ook dat is iets wat 'het vlees' niet wil!) maar zo zitten we ten diepste van binnen allemaal in elkaar. Het Vlees zit 'op de troon' in ons hart (in ons gevoelsleven, denken en doen). Toen we een Christen werden hebben we ons hart gegeven aan iemand anders: Christus Jezus. Hij moet dan ook op die troon zitten en ons "vlees" moet zijn plaats afstaan. Dat betekent niet dat dat "vlees" er nu niet meer is! Het zal U misschien zijn opgevallen zelfs dat zelfs al is Christus is ons hart gekomen, dat u nog steeds dingen doet die u niet zou moeten doen. Dat komt omdat 'het vlees' op die momenten weer de baas is in ons denken en doen, eigenlijk weer degenen is die op de troon zit....

Als "het vlees" op de troon zit, doen we veel verkeerde dingen, begaan we zonden. We verliezen ons geduld, maken ruzie, vergeven de ander niet, kijken tóch stiekum even naar dat 'volwassenen' programma op TV, roddelen over anderen, ... begaan ernstige zonden.... Deze zonden raken de Here Jezus diep. Hij is toch niet gestorven om ons vervolgens -nadat we in Hem zijn geloven- ons oude leventje weer te laten oppakken en te doen waar we zin in hebben?!

Het geheim van de overwinning op 'het vlees' zit 'm niet in onze eigen strijd, we zullen het zelf nooit kunnen overwinnen. Het geheim zit 'm hierin: we moeten ons 'vlees' van de troon halen en Christus de Koning laten zijn in en over ons leven! Jezus heeft het recht om Koning over ons leven te zijn; Hij heeft immers ons tot Zijn eigendom gemaakt (door onze keuze in Hem te gaan geloven)?

"Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam." [1e Korinthe brief, 6:19, 20]

Gekocht en betaald = er is een "rekening" geweest, een prijs die betaald moest worden voor U en mij. Die prijs was het leven, het bloed, van de Here Jezus. Met Zijn leven betaalde Hij voor ons. Omdat Hij voor ons betaald heeft behoren wij Hem toe. Daarom behoort Hij op die "troon" te zitten in ons hart, de Koning te zijn over ons leven. Hij heeft het recht daartoe. U moet dus keizen: of Christus als uw Koning en Hem dienen of ... uw eigen ik, uw eigen "vlees", dienen.

#### DE SATAN

De 3e vijand van de Christen is de satan. Het is ook onze grootste vijand. De meest gevaarlijke. Hij heeft namelijk maar één doel: de mens(heid) de vernieling in laten gaan. Dit omdat de mens de kroon op Gods' schepping is. Kan hij de mens vernietigen, dan heeft hij daarmee God "overwonnen".

"Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden" [1e brief van Petrus, 5:8)

Door te gaan geloven in Christus en hem als redder te aanvaarden hebt u een stap gezet welke de duivel erg boos heeft gemaakt; u bent namelijk bij hém weggegaan (bewust of onbewust, iedereen die namelijk niet gelooft behoort hem toe!) en overgegaan naar de wereld van Christus!

De Here Jezus zegt:

"Mijn schapen [= de gelovigen] horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. " {Johannes 10:27-29, Staten Vertaling}.

Satan weet dat hij u nooit meer kan wegrukken uit die wereld maar hij zal toch proberen u tot zoveel mogelijk zonde te verleiden. Hij zal dat proberen met immoraliteit, sexuele zonden, drank, enz. alles waarmee hij ons kan controleren en onze gedachten kan vervuilen en/of ons lichaam kan verwoesten. Hij scheidt er genoeg in onze gedachten van Jezus af te leiden en ons te vullen met andere zaken. Hij scheidt er genoeg in ons letterlijk en figuurlijk te vernielen.

Het "klapstuk" hierin is dat hij U vervolgens een schuldgevoel 'aanpraat'. Hij laat U geloven dat God boos is op u, omdat u zondigt en/of in zonde leeft. Hij wil er voor zorgen dat u gaat twijfelen aan uw eigen redding. Hij zal trachten u te ontmoedigen in uw geloofswandel en u lam te leggen en uiteindelijk wil hij u angstig maken voor God. Dat kan zich onder andere uiten in angst voor de dood (omdat u dan immers voor Gods' troon komt te staan).

#### LICHAMELIJKE AANVALLEN

Ook andere mensen, waarvan wij denken of aannemen dat het mede-gelovigen zijn kunnen -zonder dat ze het zelf beseffen- zich als handlanger van satan opstellen. Bijvoorbeeld wanneer u ziek bent... veel mensen gaan dan naar 'genezingsdiensten' omdat ze hopen dat God hen door middel van een 'gebedsgenezer' zal genezen. Gebeurt dit niet, dan is het niet zelden voorgekomen dat de 'gebedsgenezer(s)' verklaren dat dit komt omdat de zieke "te weinig geloof" heeft of "verborgen zonden" in zijn leven heeft of "niet heilig" is. Laat u niet misleiden door deze handlangers van de satan! Zij praten u alleen maar schuldgevoelens aan. Het gaat te ver om hier op dit thema heel diep in te gaan, maar de kern is hierboven kort maar krachtig weer gegeven lijkt ons. Deze Christen "gebedsgenezers" zijn, op zijn minst, ernstig misleid en kennen hun Bijbel niet, zie hieronder:

En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen.  
En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?  
En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten. [Mattheus 17:16-21, Staten Vertaling]

Ziekte is inderdaad een aanval van satan op de mens. Maar het is een aanval die hij niet op u persoonlijk uitvoert - dat is een ernstige misvatting - ook al draagt u in uw lichaam de gevolgen! Ziekte en dood zijn namelijk zaken die in het lichaam van de mensen genetisch bepaald zijn; sinds de zondeval (het waarop de mensheid verpersoonlijkt in Adam en Eva koos om zelf op de troon te gaan zitten in plaats van in gehoorzaamheid aan God te gaan leven) namelijk is de mens sterfelijk waarmee ziekte en de dood heersen over het lichaam van de mens. Oók als we Christen zijn. Jezus heeft door Zijn lijden en sterven dit lichamenlijk ongemak (ziekte) of het sterfelijk zijn van het menselijk lichaam niet weggenomen maar Hij heeft de dood overwonnen in die zin dat wij na het sterven voor éeuwig bij Hem zijn. In een volmaakte toestand, met een volmaakt lichaam, zonder ziekte, zonder dood. Het is dus -nogmaals- een ernstige misvatting én dwaling te leren dat we nú reeds dat stadium kennen door te beweren dat we als mens niet ziek zouden hoeven te zijn c.q. genezing zouden kunnen vinden bij "gebedsgenezers".

De (met name) moderne westerse mens kan dit niet aanvaarden. Omgaan met ziekte is vreselijk moeilijk en in onze maatschappij is ziekte iets wat er niet bijhoort. Denk aan de reclamecultuur! Alleen de gezonde, mooie, fitte en vitale mens telt mee. En als er al dikke, "lelijke" of oude mensen in een reclame figureren is dat alleen om ze (indirect) te bespotten!

Een griepje kunnen we zelf nog wel aan, maar hoe moet dat met ernstiger ziekten? Bijvoorbeeld ziekten die ons dagelijks gaan en staan belemmeren? Ziekten die tot de dood leiden? Soms langzaam, pijnlijk, maar zeker? Het is vreselijk moeilijk voor ons dit te accepteren. Daarom zoeken we ons heil bij "gebedsgenezers" of gaan we zelfs naar occulte genezers (paragnosten, iriscopisten, en dergelijke). Dat komt omdat wij zélf proberen satan te verslaan. Omdat wij zélf een oplossing willen vinden voor die ziekte(n). Kunnen we zelf satan verslaan? AB-SO-LUUT NIET!!! Hij heeft véél te veel macht om door een sterveling te kunnen worden verslagen. Echter,.... Christus Jezus hééft hem reeds verslagen!

Toen Christus stierf aan het kruis dacht de satan dat hij gewonnen had. Hij had God Zelf vermoord. Zie les 2. Maar Christus bleef niet in het graf, Hij stond op uit de dood. Hij toonde daarmee dat Hij zóveel sterker was dan satan! Wij delen in die overwinning met Christus omdat wij van Hem zijn, zoals de Bijbel zegt "tot zijn lichaam behoren". We hoeven daarom niet bang te zijn voor de satan. De Here Jezus heeft namelijk de satan overwonnen en wij mét Hem omdat Hij in ons woont. Hij is groter en sterker dan de satan ooit zal zijn.

"Vrienden, u bent eigendom van God en hebt zijn tegenstanders overwonnen, omdat er Imand in u woont Die sterker is dan de geest [satan] die de wereld beheerst" [1 Johannes 4:4, Het Boek]

Het geheim van de overwinning op de satan zijn verleidingen en aanvallen is dus dat we weten en onderkennen dat Christus in ons leeft en vertrouwen dat Hij ons de overwinning zal geven.

U zult misschien zeggen: "dat klinkt allemaal wel prima, maar ... hoe moet het nu verder met mijn fysieke of geestelijke lijden [ziekte en dergelijke], dat is er nog steeds". Dat klopt. Mijn ervaring is echter dat fysiek lijden, alhoewel ik hier persoonlijk slechts beperkt ervaring mee heb, nu niet opweegt tegen de heerlijkheid later. Wij ervaren er nu al iets van want we zijn feitelijk al kinderen van die toekomstige wereld. Het lost een probleem als ziekte niet op, maar maakt het wellicht behoorlijk draaglijker als we weten, beseffen en er uit léven dat het ééns voorbij zal zijn en we een lichaam en geest krijgen die nooit meer ten prooi zullen vallen aan satan's macht. Het helpt als we daarin leven samen met God. Door Hem te zoeken in gebed, in Bijbelstudie etc. en daar onze gedachten mee vullen in plaats van te tobben over onze problemen. Zoek een goede groep christenen of een medegelovige die dit alles onderschrijft en hier uit leeft en draag het samen (naar het kruis).

Bent u naar gebedsgenezers e.d. geweest en het heeft u allemaal niets anders opgeleverd dan een schuldgevoel? Leg het neer bij de Here Jezus. Hij weet toch hoe u zich voelt? Hij heeft toch zelf helse pijnen doorstaan? Alle zonde, ellende, ziekte e.d. van de wereld op zich genomen en naar het kruis gedragen om het daar te overwinnen en u een plaats in de eeuwigheid gegeven? Laat u géén schuldgevoelens aanpraten door de satan of zijn (bewuste of onbewuste) handlangers!

Let wel: dit alles wil niet zeggen dat God mensen niet zou kunnen of willen genezen. Het komt nog steeds voor, dat mensen wonderlijke genezingen ervaren. Echter; daarvoor hoeven wij niet naar een gebedsgenezer te gaan in een ver en warm land of naar massale samenkomsten waar wij gepushd worden de genezer zeer veel geld te geven... We mogen het gewoon zélf vragen.

Christus heeft reeds overwonnen - ga daarom in die overwinning staan!

**ALS WIJ ZONDIGEN...**

Wat gebeurt er als we als gelovigen tóch zondigen? Wat doet God daarmee? De Bijbel is daar heel duidelijk over:

"Indien wij onze zonden [meervoud, dus de fouten die wij begaan als gelovige] belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid [dingen die niet horen in onze levens]" [1 Johannes 1:9]

Als wij dus onze zonden belijden, opbiechten, bij God, dan zál Hij ze vergeven. Hoe klein (in onze ogen) of hoe groot ook.. Let wel: de Bijbel leert geen onderscheid in kleine of grote zonden. De Bijbel kent maar één soort zonde: zonde. Er zijn géén gradaties daarin. Dat hebben wij mensen, onder invloed van de satan, bedacht om zo onze "kleine" zonden te vergoeilijken. Zonde belijden betekent: de zonde bij de naam noemen en géén smoesjes bedenken. Als we hebben gelogen, hebben we gelogen. Belijd dit! Hebben we ons geduld verloren en zijn we onredelijk of boos geworden, noem het bij de naam - belijd dit! En zo geldt dit voor elke zonde. Het belijden maakt ons bewust van wat we hebben gedaan, dat we tegen Gods' Woord hebben gehandeld. Maar als we het hebben beleden moeten we ook gelovig aanvaarden dat het is vergeven.

**Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.** [1 Corinthe 15:57, Het Boek]