

WAARVANDAAN, WAAROM, WAARHEEN?

Hebt u zich ooit afgevraagd: waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Dit zijn belangrijke vragen, waarop de Bijbel antwoorden geeft!

Kort samengevat leert de Bijbel het volgende:

- Waar komen we vandaan?
Wij, als mensen, komen van God. In het begin schiep God de mens, naar Zijn beeld, maar... de mens kwam in opstand tegen God.
- Waarom zijn wij hier?
Wij zijn hier omdat God ons in de gelegenheid wil stellen om de weg terug, naar Hem, te vinden.
- Waar gaan wij naar toe?
Wij zijn op weg naar de Eeuwigheid.

Jezus vertelde ons dat er twee "wegen" zijn in het leven: een "brede" en een "smalle" weg. Hij zei ook dat veel mensen er voor kiezen om de brede weg te nemen en weinig mensen de smalle weg. Hij verteld ook waar deze wegen naar toe leiden: de brede weg leidt tot destructie (hel) van u en mij als mens, de smalle weg leidt tot de "eeuwigheid", tot het Paradijs of de Hemel.



HEMEL

De hemel is een plaats die mooier is dan wij ons als mensen ooit kunnen voorstellen. Het is een plaats waar wij in perfecte vrede en vreugde kunnen leven. Er zijn daar geen tranen, geen verdriet, geen pijn, er is geen honger, geen ziekte, geen eenzaamheid, geen zonde en dus... geen dood. Is dat de plaats waar u ook wilt zijn? Er is dan iets wat u moet doen, want de Bijbel leert dat we, als we naar deze plaats willen gaan, de 'smalle weg' moeten kiezen.

EEN KEUZE MAKEN

Het kiezen van de smalle weg betekent niets anders dan: geloven in de Here Jezus en gelovig aanvaarden dat Hij het is die u kan redden. Laten we de Bijbel eens openen en een paar verzen daar uit bestuderen om te zien waarom we dit zouden moeten doen. Het éérste vers dat we lezen vertelt ons iets over ons zelf:

"Niemand is rechtvaardig, ook niet één"

"Want allen hebben gezondigd, en derven [=verliezen daardoor] de heerlijkheid Gods"
[Romeinen 3 vers 10, vers 23]

Wat vertellen deze verzen ons? Zij vertellen ons dat wij allemaal gezondigd hebben. Dat betekent dat we allemaal, niemand uitgezonderd, slechte dingen gezegd en gedaan hebben. Wanneer wij goed naar ons zelf kijken, en eerlijk zijn, is hier geen ontkennen aan. In Zijn Woord, de Bijbel, laat God ons zien wat goed is en wat slecht is. Onder andere in zijn geboden. Maar niemand heeft Zijn geboden kunnen of willen houden. We zijn allemaal trots (geweest), ondankbaar geweest, egoïstisch geweest, ... gekozen om onze eigen weg te gaan in plaats van de weg die God ons laat zien. Dat is zonde.

Zonde is een ernstig probleem. Het doen van 'zonde' doet onszelf pijn (gewetenswroeging!). Het doet anderen pijn. Maar het ergste is: het doet God pijn. Omdat Hij van ons houdt en niet wil dat we zondigen. Hoewel dus zonde God pijn doet, moet Hij ons daarvoor straffen. Hij kan niet net doen of Hij het niet gezien heeft. De Bijbel laat zien dat de straf welke er op de zonde staat de dood is. Dat betekent: gescheiden zijn of worden van God. Voor altijd.

God is toch Liefde?!

Veel mensen denken "God is Liefde" en dat hij daarom de zonde niet zal straffen. Sterker nog: veel mensen ontkennen zelfs dat de zonde er is of dat er zoiets is als een 'eeuwige straf'.

Bekijk het eens zo: als een ouder een kind heeft dat niet kan zwemmen en het kind gaat, ondanks het "gebod" van de ouder om niet bij het diepe water te spelen tóch daar spelen - met het risico te verdrinken - dan zal de ouder dat kind moeten terechtwijzen of straffen. Niet om het kind te 'pesten' of omdat de ouder niet van het kind houdt! Maar juist omdat de ouder van het kind houdt! Zo zal het kind, zolang het niet kan zwemmen, zich zodra het te dicht bij het water komt herinneren: "dit mag niet, dan krijg ik straf". En het kind zal daardoor "leven" of "behouden worden". Zo is het ook met God: Hij wil niet dat wij zondigen zodat wij behouden worden. Om te voorkomen dat wij verloren gaan door in zonde te leven heeft God duidelijke regels gemaakt en een straf op het doen van zonde 'gezet'.

EEN ERNSTIG PROBLEEM

Zonde is een ernstig probleem. Hebt u last van uw zonden? "Plaagt" uw geweten u over die 'leugentjes om bestwil' of ernstiger zaken? God spreekt tot u! Hij wil dat u uw rug tokeert naar de zonde en zolang uw geweten tot u spreekt is het niet te laat. De Bijbel zegt in Handelingen 17:30 "God dan verkondigt [...] dat allen overal tot bekering moeten komen".

WAT IS BEKERING

Bekering betekent: U afkeren -of omkeren- van de slechte, boze, dingen. Van de zonde. Dit 'omkeren' is noodzakelijk omdat we op de verkeerde weg waren of zijn. We volgen niet de weg die God ons voorhoudt, integendeel: we gaan onze eigen weg. De Bijbel zegt hierover in Jesaja 53:6 "wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder tot zijn eigen weg". Omdat we onze eigen weg gaan en gingen is het noodzakelijk dat wij ons omkeren om gered te worden.

De Here Jezus verwoorde het zo: "als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen". U bekeren is niet hetzelfde als verdriet hebben over uw zonde(n). Veel mensen hebben verdriet over hun zondige levenswandel en "roepen tot God", maar toch bekeren zij zich niet. Bekeran is niet alleen berouw tonen over je zonde(n). Een gevangene zal berouw kunnen hebben en tonen over zijn gedrag. Maar zodra hij vrij gelaten wordt zal hij in zijn oude gedrag terugvallen als dat berouw niet leidt tot bekering (zich afkeren van, zich omkeren tot een nieuwe levenswandel)! Bekering is ook niet hetzelfde als angst (voor God). Stoere mannen die veel vloeken kunnen in situaties waarin ze in gevaar zijn hun grote mond opeens gaan houden en in angst tot God roepen. Maar zodra het gevaar voorbij is, pakken ze de oude draad weer op. Zij hebben zich niet bekeerd.

Wat is bekering dan wel? Bekering is 180 graden omdraaien! Als u onderweg bent en zegt: "ik zie dat ik op de verkeerde weg ben" dan keert u toch ook om? Bekering is hetzelfde: je omdraaien en de weg (terug) nemen, je naar God toe draaien en van de zonde afdraaien. Dit proces hoeft niet lang te duren; het kan in één moment gebeurd zijn. Het is een beslissing die u zelf kunt nemen. Het is een beslissing die God veel vreugde geeft. In Lukas 15:7 zegt de Here Jezus: "Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben". En in Lukas 15:10 zegt de Here Jezus: "Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert". Zó belangrijk vind God het dat u zich bekeert. Maar nogmaals: het is iets dat u zélf moet doen! God kan het niet vóór u doen!

Bekering en geloof zijn twee dingen die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. U kunt zich niet alleen bekeren, u moet ook accepteren -geloven!- dat door deze bekering u gered bent van de eeuwige straf. U moet geloven dat Jezus Christus deze straf voor u gedragen heeft [hierover later meer] en Hem accepteren als uw redder en verlosser. Hij is degen die ons gered heeft van de zonde. Hoe dat kan of kon zullen we later ook zien. Als u zich bekeert, bent u "gered".

WAT BETEKENT GERED ZIJN?

Gered zijn betekent dat al uw zonden zijn vergeven. Zij zijn weggedaan, God ziet ze niet meer. U bent daardoor gered van de straf welke u rechtens toekwam voor uw zondige levenswandel. God doet de straf niet 'op u neerkomen'. Deze redding is voor iedereen bedoeld, niemand uitgezonderd. Jezus zegt zelf: "Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden" [Johannes 3:17]

U kunt niet gered worden door het doen van 'goede werken' (= goede dingen doen) - de Bijbel zegt dat niemand kan worden gered door zijn eigen 'werken', want: we zeggen en doen allemaal slechte

dingen (zie eerder). Iedereen heeft gezondigd. Niemand uitgezonderd. Het is géén kwestie van plussen en minnen. Volwassen mensen kunnen wat dat betreft soms nogal kinderlijk redeneren. Zoals kinderen vaak tegenover een 'slechte daad' een 'goede daad' willen zetten zo willen wij dat als volwassenen tegenover God ook vaak doen. Net zo goed als een ouder daar bij zijn kind niet zal intuïnen zal God dat niet bij u doen. Er is maar één weg om gered te worden: "opdat een ieder die in Hem [= Jezus] gelooft, niet verloren [= eeuwig gescheiden van God] ga, maar eeuwig leven hebbe" [Johannes 3:16].

Wie bedoeld God met "de wereld"? Iedereen! Alle bewoners van deze aarde! Hij maakt geen uitzonderingen. Hij kent geen gradaties in zonde. Hij gaf Zijn Zoon, Jezus Christus, om ons te redden. Dat betekent dat Jezus stierf aan het kruis -de straf droeg die wij moesten krijgen- zodat onze zonden ons niet meer "in rekening gebracht" zouden worden.

Romeinen 5:8 zegt het zo: "God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is." Dus al vóórdát u uw zondige leven begon was Jezus gestorven voor die zonden! Is God niet geweldig? Het enige wat u hoeft te doen is dit idee te aanvaarden en God daarvoor te danken!

En als u Jezus als uw Verlosser, uw redder (van de zonde) accepteert dan zal God van harte uw zonden vergeven. Hij wil u als Zijn "kind" accepteren. Om een kind van God te worden hoeft u maar één ding te doen: van harte geloven dat Jezus is gestorven voor uw zonde en dat Hij is opgestaan waardoor de dood [= de eeuwige scheiding tussen God en mens] is overwonnen. Dit betekent niet dat u plotseling een perfect mens bent geworden. U zult nog steeds problemen hebben of krijgen. Maar wanneer u een kind van God bent geworden zal Hij u daar door- en overheen helpen.

Maak daarom NU een keuze, voor u verder gaat met het bestuderen van de op deze website aangeboden lesstof.

Bent u gelovig maar weet u niet zeker of u behouden bent? Lees deze les dan nog een paar keer door. Sla uw Bijbel open bij de genoemde plaatsen en lees het. Vraag de Here Jezus, God, om inzicht en wijsheid. Laat u niet leiden door mensen om u heen. Zoek een rustige plaats en bid. Maak nu een keuze, het kan vandaag nog!