

WIE IS GOD?

Deze les gaat over God. Wij leren uit de Bijbel dat wij allemaal kennis moeten krijgen over God omdat wij Hem nodig hebben. Het meest belangrijke voor deze wereld is God te kennen. De Here Jezus zei in Johannes 17:3 het volgende: "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God". Wij kunnen God leren kennen via de Bijbel, Zijn woord.

GOD IS ÉÉN

De Bijbel leert dat God één is, in het boek Deuteronomium 6:4 lezen we: "Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één". En in Markus 12:30 bevestigt de Here Jezus dit tegenover een schriftgeleerde: "Het eerste is: Hoor, Israël, de Here onze God, de Here is één". En ook Paulus bevestigt dit later aan de 'heidengemeenten' (de Christelijke kerken die bestonden uit, voornamelijk, niet-Joodse gelovigen) in onder andere Romeinen 3:30, 1 Corinthhe 8:4 en Galaten 3:20 waar hij schrijft: "God is één".

Toch leren veel kerken en stromingen dat er drie personen zijn, namelijk: Vader, Zoon en Heilige Geest die samen de "Goddelijke drie-eenheid" vormen. Deze opvatting is voor het ondermeer uitgebreid op schrift gesteld in 333 n.Chr, door de 'kerkvader' Athanasius (Bischop van Alexandrië).

Hij schreef:

Het algemeen geloof is dit, dat wij de Enigen God in de Drie-eenheid, en de Drie-eenheid in de Eenheid eren. Zonder de Personen te vermengen, of het wezen en de zelfstandigheid te delen.

Zijn opvatting is de (weergave van) de officiële kerkleer geworden. Een ieder die een andere opvatting er op na hield, werd tot 'ketter' bestempeld door de (RK) kerk. Toch zijn er door de eeuwen heen diverse, andere, opvattingen geweest. Helaas inderdaad ook dwalingen; bijvoorbeeld zij die leerden dat Jezus een geschapen godheid was (Unitariërs).

Zoals de naam reeds aangeeft geloven Unitariërs niet in de Drie-eenheid, maar in één goddelijk persoon. Het Unitarisme legt alle nadruk op de menselijkheid van Jezus Christus en ontkent zijn goddelijkheid.

Ook zijn er dan nog de aanhangers van het gedachtengoed van Arius, hij redeneerde:

Als de Vader de Zoon voortbracht, heeft Jezus Christus die geboren is, een oorsprong van bestaan. De Zoon was er dus eens niet en daarom was Hij uit niets geschapen.

Dit gedachtengoed, het Arianisme, vinden we ondermeer terug bij de Jehova's getuigen. De Here wordt hiermee een geschapen mens als Adam met dit verschil dat Adam in zonde gevallen was en Jezus deze zonde wegnam door wél naar God's Woord te leven en deze zonde op het kruis weg te dragen.

Dogmatiek

Plat gezegd heeft het Christendom er "een beetje een potje van gemaakt". Dit omdat men probeert te verwoorden, in menselijke redenering te vangen, wie of wat Christus Jezus was. De kerk heeft, zeker vanaf de 4e eeuw, zeer veel dogma's geformuleerd. Dogma's waarvan later bleek dat ze onhoudbaar waren. Eén van de redenen voor de Reformatie! Helaas heeft ook de kerk van de Reformatie echter veel dogma's klakkeloos overgenomen van "de kerk der eeuwen". Eén van die dogma's is de leer van de "Drie-eenheid".

Het probleem van deze dogma's is dat het ménselijke opvattingen zijn, ménselijke verwoording van de Bijbelse gegevens waarbij opgemerkt moet worden dat dit een verwoording is die steunt op menselijke inzichten, interpretaties. Deze worden vervolgens tot waarheid verheven met als gevolg dat een ieder die anders denkt -en mogelijk ook zijn eigen dogma's ontwikkeld hierover- in conflict komt hiermee. De (RK) kerk was helder: een ieder die anders dacht dan de door hén opgestelde dogma's werd tot "ketter" bestempeld. Let wel: de kerkelijke dógma's waren bepalend, níet de Bijbel!

Deze leer is voor veel mensen niet te vatten en zeker niet voor de Joden en (in mindere mate) Islamieten. Het is, in onze opvatting, dan ook niet correct te spreken van drie personen - omdat dit de indruk wekt dat het hier om drie onderscheiden personen zou gaan- maar om drie "verschijningsvormen" van God. Drie vormen waarin God zich openbaart aan de mens. Dat is ook in de lijn van wat de Here Jezus zelf zegt in Johannes 10:30: "Ik en de Vader zijn één" en wat we zien gebeuren in Johannes 20:22: "En na dit gezegd te hebben, blies Hij [= Jezus] op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest".

GOD IS GEEST

Dit laatste is een symbolische handeling, die we nader moeten toelichten. In het Hebreeuws namelijk is Ruach het woord voor "adem" (gesymboliseerd door blazen) maar tévens het woord voor "Geest" of "levensadem" (zijnde Gods Geest die leven geeft). Met andere woorden; Jezus geeft hiermee van zijn "geest" aan de discipelen en verklaart dat dit de Heilige Geest (= Gods Geest) is! We zien hier dus dat Jezus duidelijk maakt dat Hij en "de Vader" (God) in alle opzichten één zijn. Lees ook eens in Johannes 1:1-10, onder kort samengevat:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God [...]. Alle dingen zijn door het Woord geworden [zie Genesis 1 v.a. vers 3 e.v., God "zeide" oftewel sprak en het was er, door Zijn Woord te spreken, red.] en zonder dit is geen ding geworden [...] Hij [= Jezus] was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

Het is duidelijk dat de Here Jezus hier niet alleen dezelfde positie krijgt als de Here God, maar Johannes verklaart "de wereld is door Hem geworden". Wie is de Schepper van de Hemel en aarde dan God zelf? Johannes' woorden zijn maar op één manier uit te leggen: Jezus Christis is God!

Tevens schrijft Johannes, in zijn éérste brief, onder meer het volgende:

Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens - het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is" (1 Johannes 1:1-3)

Daarmee onderschrijft Johannes de gedachte dat het hier om één persoonlijkheid gaat, geopenbaard in Vader, Zoon en Heilige Geest. Met een eenvoudig voorbeeld kunnen we proberen dit duidelijk te maken. Als u kijkt naar een gehuwde man met kinderen dan zien we dat deze man vader is van zijn kinderen - zij zien hem als vader - en dat hij de echtgenoot van zijn vrouw is en daarnaast tevens een werknemer, collega, enz. is. Eén en dezelfde persoon, maar gezien vanuit verschillende invalshoeken.

Toch blijft het een 'mysterie' voor de mens hoe het nu allemaal precies zit. Wij zijn als mensen niet in staat het 'begrip' God volledig te doorzien. De kerken hebben in het verleden getracht dit moeilijke thema te 'vangen' in de belijdenis dat God bestaat uit drie personen, namelijk: Vader - Zoon - Heilige Geest. Laten we het zo formuleren: het zijn de drie meest bekende verschijningsvormen van dit éne, Goddelijke wezen.

Daarnaast moeten we vaststellen dat God Geest is (Johannes 4:24). Het was ook Gods' Geest waarvan Maria zwanger was geworden (de maagdelijke geboorte). Zijn Geest, zie ook eerder, was het die aanwezig was in de méns Jezus Christus en vandaar ook dat Jezus kon zeggen dat de discipelen doordat Hij, symbolisch, op hen blies de Heilige Geest ontvingen. Door de uitstorting van God's Geest, de Heilige Geest, woont deze nu ook in de mensen die geloven in God, in Jezus. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de Bijbel de gelovigen "zonen Gods" noemt (Rom. 8:14, 19). Let wel: hiermee zijn wij zelf niet, zoals Jezus was, Goddelijk. Immers wij zijn in "zonde ontvangen en geboren".

GOD DE SCHEPPER

Hebt u zich ook wel eens afgevraagd hoe deze aarde is ontstaan? Hoe het toch kan dat het universum er is? De Bijbel leert, in het boek Genesis, dat God de Schepper is van het universum en van deze aarde. Wij verwerpen de idee dat de aarde 'vanzelf' zou zijn ontstaan - er is door de moderne wetenschap dan ook nooit een steekhoudend bewijs geleverd voor de gedachte dat de wereld 'vanzelf' zou zijn ontstaan... laten we duidelijk zijn hierin: het is niet voor niets dat de evolutieleer nog

altijd een theorie is. Het is niet meer dan een gedachte van de 'moderne wetenschappers' welke zij tot op heden niet bevredigend hebben kunnen bewijzen.

De Bijbel leert:

- In den beginne schiep God de Hemel en de aarde (Genesis 1:1);
- De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspanel [= universum] verkondigt het werk zijner handen;
- En God schiep de mens naar Zijn beeld.

Wij kunnen dus weten dat er een God is, omdat we kunnen zien wat Hij heeft gedaan. Daarnaast laat God ons, in Zijn Woord, weten dat Hij de mens heeft gemaakt naar Zijn beeld. Wij zijn een afspiegeling van Hem!

GOD IS EEUWIG

Eén van de moeilijkste begrippen voor de sterfelijke mens is dat God onsterfelijk is. God heeft géén begin (Hij is dus niet geschapen zoals wij) en géén eind (Hij is niet sterfelijk). Alles in dit universum heeft ergens een begin (gehad), maar God niet. Hij was er altijd al. Psalm 90:2 zegt: "eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij, God".

GOD IS "AL OM"

God is overal (alomtegenwoordig). "Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren" (Jeremia 23:24). Het doet er niet toe waar we zijn of waar wij heengaan, God is daar aanwezig. De reden echter dat wij hem niet kunnen zien ondanks het feit dat hij alom-tegenwoordig is, is het feit dat hij geest is. De mens kunnen wij zien, omdat wij een lichaam hebben. God echter heeft géén lichaam (nodig). Let wel: u kunt dan wel het lichaam van uzelf of mensen om u heen zien, u kunt niet hun geest zien!

In het verhaal over Jona zien we in Jona 1:3 dat Jona met dit feit geen rekening hield. Hij dacht dat God, net als de afgoden van de landen om hen heen, gebonden was aan zijn volk of land - Hij dacht dat God alléén in de Tempel in Jeruzalem woonde! Daarom ook dacht hij dat hij kon vluchten voor God door naar een ander land te gaan. God moest hem daarom laten zien (lees Jona 1:3-17) dat Hij niet als de afgoden gebonden was aan één volk of land maar dat Hij "alomtegenwoordig" was. Dat Hij, zoals Jona ook moest erkennen, groter was dan de afgoden (vergelijk Jona 2:8).

GOD IS ALMACHTIG

Dit betekent dat God alles kan doen. Er is géén grens aan Zijn kunnen of aan Zijn macht. Hij heeft alle macht in de Hemelen en op aarde. Zelfs de méést machtige mannen op deze aarde zijn niets vergeleken met God. Zelfs een van de meest machtige koningen die ooit geleefd heeft, Nebukadnezar, moest erkennen - nadat God hem zeven jaar lang had 'vernederd' (gestraft) door hem waanzinnig te maken zodat hij gras at als de koeien zodat hij tot erkenning van de waarheid zou komen - "Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar Zijn wil het met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?" (Daniël 4:35).

GOD IS ALWETEND

God weet alle dingen. Dit is ook verklaarbaar; aangezien Hij de schepper van alles is - en daarnaast alom-tegenwoordig - kán Hij ook alles weten! Hij weet alles wat we zeggen en doen. Hij weet zelfs wat wij denken! Hij kent elk geheim en Hij ziet ons altijd. Sara erkent dit in Genesis 16:13 "die naar mij ziet". In de Engelse vertaling komt dit beter uit zijn verf: "And she called the name of Jehovah that spake unto her, Thou art a God that seeth: for she said, Have I even here looked after him that seeth me?"

GOD IS HEILIG

Dit betekent dat God zélf zonder zonde is. Aangezien Hij zelf zonder zonde is, en dus heilig, haat hij de zonde en houdt van de rechtvaardigen. In de Bijbel wordt de zonde (of de plaats waar zonde is)

vaak aangeduid als 'de duisternis'. In 1 Johannes 1:5 staat dan ook "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis". En in de éérste brief van Paulus aan Timotheus schrijft hij over de Here Jezus: "en een ontoegankelijk licht bewoond, die geen der mensen gezien heeft of zien kan" (1 Timotheus 6:16).

In een visioen sprak God eens tot Jesaja: hij zag een troon waarop God gezeten was en rondom die troon waren engelen die God eer gaven, zeggend: "Heilig, Heilig, Heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol". Toen Jesaja dit zag werd hij bang. Omdat hij wist dat wie God zou zien, zou moeten sterven - omdat een zondig mens namelijk niet in de nabijheid van God kán zijn. Hij zei dan ook: "Wee mij, want ik ga ten onder".. (Lees voor de volledigheid en de verder afloop: Jesaja 6:1-13).

GOD IS RECHTVAARDIG

Dit betekent dat God altijd doet wat juist is. Dit betekent ook dat hij onrechtvaardig gedrag (zonde) moet straffen, Hij kan niet net doen alsof Hij dat niet ziet! Daarentegen is het óók waar dat als wij ons afkeren van onze zonden Hij ons deze vergeeft. Hij doet dit omdat Christus onze zonden al gedragen heeft door te sterven daarvoor aan het kruis; zie ook les 1.

"Want de zonden zijn u vergeven om Zijns [= Jezus] naams wil" (1 Johannes 2:12)

GOD IS LIEFDE

Hij houdt van ons en wil alleen wat het beste, goed, is voor ons. God toonde zijn Liefde aan ons door Zijn Zoon, Jezus Christus, te zenden naar deze aarde om te sterven voor onze zonden. De Bijbel zegt hierover:

"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is". (Romeinen 5:8).

God houdt van ons, en wil graag dat wij ook van Hem houden. Soms zeggen mensen: "Als God van mij houdt, waarom laat Hij dan toe dat ik ziek ben? Waarom staat Hij al deze ellende in deze wereld toe en doet er niets aan...?". Al begrijpen wij niet waarom dingen gebeuren in de wereld om ons heen of in ons eigen leven; we kunnen er desondanks toch zeker van zijn en moeten geloven en vertrouwen dat Hij van ons houdt en doet wat het beste voor ons is. Let wel! Veel dingen die in ons leven gebeuren (ziekte bijvoorbeeld) is niet wat God voor ons wilde, maar wij zijn sterfelijke mensen! In een onvolmaakt lichaam! Dit is een situatie die God niet gewild heeft, maar die de mens zélf gekozen heeft (hierover later meer).

GOD IS GETROUW

Doet u ooit beloften? En... houdt u deze beloften? Ik ben bang dat we allemaal het antwoord wel kennen... een belofte is snel gemaakt, maar deze nakomen is toch vaak lastiger dan we denken. En we hebben altijd wel een excuus om het niet te hoeven doen.. Soms zijn we de belofte "gewoon" vergeten. Soms doen we bleoften die we sowieso niet na kúnnen komen. God doet ook beloften,... maar: Hij komt ze altijd na! Hij is getrouw [=betrouwbaar]. De Bijbel zegt: "want Hij die beloofd heeft, is getrouw" (Hebreeën 10:23). De schrijver van de Hebreeën-brief zegt dat niet zómaar! Hij kan dit zeggen omdat hij dit zelf ervaren heeft!

GOD IS ONVERANDERLIJK

Onveranderlijk betekent niet 'onverzettelijk' of 'ouderwets'. Het betekent niet meer, en zeker niet minder, dat Zijn Heilige natuur, zijn principes, nooit zullen veranderen. Hij is altijd Heilig, Hij is altijd rechtvaardig, Hij is altijd Liefdevol... Hij zegt zelf, door zijn profeet Maleachi: "Voorwaar, Ik de Here, ben niet veranderd" (Maleachi 3:6).

GOD WERD: EEN MENS!

We hebben nu heel veel aspecten van God's persoonlijkheid gezien. Maar Hij is méér dan een geest die ergens om ons heen is. Hij is gekomen, **in** de mens Christus Jezus, naar deze aarde. In Jesaja 9:5 lezen we hierover:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Denk dus niet dat Jezus een blasfemistische [= Godslasterlijke] claim maakte toen Hij zei: "Ik en de Vader zijn één" (Johannes 10:30)! Integendeel, in het boek Jesaja, honderden jaren voor de geboorte van Jezus was reeds geprofeteerd [= "voorspeld"] dat Hij zou komen naar deze wereld! En niet alleen daar, op heel veel andere plaatsen in het Oude Testamen is dit (ook) voorspeld. Daarmee zijn we terug bij het begin van deze les; God is één. Hij kwam, in de mens Jezus, om mens te zijn net als u en mij. En om voor ons te sterven, daardoor de zonde wegnemend.

Uiteraard is dit een moeilijk te begrijpen fenomeen. Wij, als mensen, kunnen daar soms maar moeilijk mee 'uit de voeten'. En dat weet God ook. Hij laat daarom door Paulus aan ons weten: "En buiten twijfel, groot is het geheimenis [mysterie] der godsvrucht, Die zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd [= bekendgemaakt] onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid". Het is voor veel, zo niet alle, mensen 'te groot om te begrijpen'. Maar dat betekent niet dat we het daarom niet hoeven te geloven!

WAAROM WAS ER EEN REDDER NODIG?

De vraag dringt zich op: waarom kwam God, in Jezus, naar deze wereld? Waarom liet Hij zich kruisigen? Waarom laat Hij niet gewoon de mensen aan hun lot over? Zij wilden Hem toch immers niet (meer)? Hij kwam naar deze wereld omdat wij een redder nodig hadden! Wij -mensen- zijn namelijk zondaars. Wij hebben slechte dingen gedaan. En als God ons aan ons lot zou overlaten zouden we uiteindelijk 'verloren gaan' (voor altijd van Hem -en het eeuwige leven- gescheiden). En God wilde dat niet. Hij wil graag dat wij bij Hem zullen zijn. Omdat Hij van ons houdt. Dáárom kwam Jezus naar deze aarde, om te zorgen dat onze kapotte relatie met God hersteld kon worden - via Hem. Hij hield zoveel van ons, dat Hij besloot vanuit de Hemel naar óns toe te komen. Wat Hij van ons vraagt is eenvoudigweg geloven in Jezus als onze Redder. Dat het feit dat Zijn bloed vloeide (Hij stierf voor ons) ons gered heeft van die zonde, die slechte dingen. Zoals Paulus scheef in Kolossenzen 1:13, 14: "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden". Met andere woorden: door vergeving van onze zonden zijn wij "verlost" - waarvan? Van de straf die wij eigenlijk zouden moeten krijgen voor het feit dat wij ongehoorzaam zijn, dat wij slechte dingen doen.

Geloof u in de Here Jezus? Accepteert u wat Hij heeft gedaan voor u? Als u gelooft en dat doet dan zijn uw zonden vergeven en bent u Zijn kind! Zoek een rustige plaats, sluit uw ogen en dank God hiervoor!

Kent u de Here Jezus (nog) niet? Hebt u nog nooit tegen Hem gezegd dat u Hem accepteert als uw Redder en verlosser? Doe het dan nu! Hij wacht op u!