

## Les 11.

### Geloven, geloof en werken.

Vooraf lezen: **Romeinen 3:21-30**

#### 1. Zonder geloof is het onmogelijk God te gehoorzamen.

Zonder geloof kunnen wij wel vriendelijk en humaan zijn, ja, zelfs heel beschaafd en lid van een kerk zijn maar wij kunnen de Here God absoluut niet behagen en aangenaam voor Hem zijn. Het is een onmogelijke zaak om zonder persoonlijk geloof, wedergeboorte, in Zijn dienst te staan, ook al zijn wij lid van een kerk en denken wij dat religie alleen voldoende is.

Zoals bij Abraham het ook het geval was, is het ook heden te dage nog steeds noodzakelijk een levende relatie met de Here God te onderhouden en komt het op persoonlijk geloof aan.

Hebr. 11:6 “maar **zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn**. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”.

Hebr. 11:8 “**Door het geloof is Abraham**, toen nog Abram genoemd, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou”.

#### 2. Wat is geloof?

“*Abraham geloofde God*”, dit wil zeggen dat hij God geloofde en vertrouwde op Zijn woord, dat hij niet twijfelde aan hetgeen de Here God met hem voor had:

Rom. 4:3 “Want wat zegt het schriftwoord? **Abraham geloofde God** en het werd hem tot gerechtigheid gerekend”.

Rom. 4:20-21 “maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, **in de volle zekerheid**, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen”.

Hand. 20: 21-25 “ En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan”.

Niet alleen Abraham geloofde God op Zijn woord, ook Paulus geloofde dat het de volle waarheid was wat de Heilige Geest hem duidelijk maakte. God geloven, op Zijn woord nemen, is een illustratie van het geloof.

Zaligmakend geloof is **gelooven in de boodschap** die de Here God ons schenkt over Zijn Zoon in Zijn woord.

1 Joh. 5:10-12 “Wie in de Zoon van God gelooft, **heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt**, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.

Geloven is vertrouwen, onze hoop vestigen op de Here God.

Efeze 1:12 “opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren **onze hoop** op Christus hadden gebouwd”.

Ons geloof moet zijn gebaseerd op vertrouwen dat door ons hart wordt ingegeven. Uit liefde voor God vertrouwd een gelovige ook op Zijn Woord, op Zijn beloften, evenals Abraham dit heeft gedaan.

Rom. 10:9-10 “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want **met het hart gelooft men tot gerechtigheid** en met de mond belijdt men tot behoudenis.

### **3. Wat het geloof met ons doet.**

Geloof doet ons God en de medemens liefhebben. De liefde t.o.v. God geeft ons vertrouwen in Hem en door dat vertrouwen worden wij gerechtvaardigd. Geloven is de basis voor een rijk en gelukkig leven met God.

Luk. 7:50 “En Hij zeide tot de vrouw: **Uw geloof heeft u behouden**, ga heen in vrede!”

Het geloof is de basis van de behoudenis, **zonder geloof in het offer van de Heer Jezus** kan een mens niet behouden worden.

Efeze 3:17 “opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. **Geworteld en gegrond in de liefde**”.

Joh. 3:16 “**Want also lief heeft God de wereld gehad**, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.

Rom. 5:1 “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus”.

Joh. 6:47 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Wie gelooft, heeft eeuwig leven**”.

Efeze 2:8 “Want door genade zijt gij behouden, **door het geloof**, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.”

#### **4. Wat (goede) werken wél en niet kunnen doen.**

De gedachte dat er iets aan de behoudenis van mensen toegevoegd zou kunnen worden door “goede werken” wijst de Bijbel volkomen af. De behoudenis is alleen uit genade, werk voor de Here kan alleen loon opbrengen voor de eeuwigheid, meer ook niet.

Efeze 2: 8-9 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; **niet uit werken**, opdat niemand roeme”.

Door genade een mens behouden, de werken der wet brengen geen gerechtigheid, geen redding. Dan zou het ook niet nodig zijn geweest dat Jezus Christus Zich opofferde voor de mensheid.

Gal. 2:21 “Ik ontnem **aan de genade Gods haar kracht niet**; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven”.

Rom. 3:20 “daarom, dat uit werken der wet **geen vlees voor Hem gerechtvaardigd** zal worden, want wet doet zonde kennen”.

Hand. 13:39 “ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem”.

#### **5. De plaats van de goede werken.**

Zoals eerder genoemd kan de mens niet door (goede) werken behouden worden en daar roem en eer uit putten. Voor veel mensen zou de redding en verlossing aantrekkelijker zijn als er **zelf iets te verdienen, bewerken zou zijn**. Maar het is zoals de Bijbel zegt: “**niet uit werken, opdat niemand roeme**”.

Tit. 3:8 “Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, **die hun vertrouwen op God gebouwd hebben**, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig”.

Efeze 2:8-10 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; **niet uit werken, opdat niemand roeme**. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

#### **6. Het gevolg van goede werken.**

Ondanks dat duidelijk is aangetoond dat door werken, zelf werkzaamheid, geen genade in de ogen van de Here God gevonden kan worden spreekt de Bijbel wel in positieve zin over werk dat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Uit **genade** alleen ontvangt de gelovige **behoudenis** en door werken wordt loon voor de eeuwigheid verdiend.

- 1 Kor. 3:11-15      “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en **hoedanig ieders werk is**, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.”
- Matth. 5:25      “Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer”.
- Matth. 10:42      “En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, **Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan**”.

Ondanks dat gelovigen niet behouden zijn, kunnen worden, door goede werken, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus is het toch zo dat ze in de hemel beloond zullen worden voor de goede werken die standhouden in het vuur van de loutering. Goede werken zijn een vrucht van het geloof, de liefde tot Christus. Liefde drijft ons werkzaam te zijn voor de Heer die ons gered heeft van de eeuwig dood.