

## Les 1

### De bedelingen.

De Bijbel verdeelt de tijd vanaf de schepping van Adam tot aan de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde” van Openbaring 21:1, in zeven ongelijke perioden. Meestal de “**bedelingen**” genoemd. Deze perioden heten ook wel: “**eeuwen**”. (Efeze 2:7)

In de Bijbel zijn deze perioden aangeduid door een verandering in Gods wijze van handelen met mensen, of met een gedeelte van de mensheid en wel in betrekking tot de beide vraagstukken van zonde en van de menselijke verantwoordelijkheid. Elke bedeling kan worden gezien als een nieuwe toetssteen, een ijkpunt, voor de natuurlijke en onbekeerde mens. Elke bedeling, ook wel tijdperk genoemd eindigt in oordeel, dit oordeel laat het volledige falen en de onmacht van mensen zien.

**Vijf van deze bedelingen zijn al geweest.** Nu leven wij in de zesde bedeling waarschijnlijk aan het einde van deze bedeling. Hierna komt er nog **een zevende**, het Duizendjarig rijk.



### 1. Onschuld.

Deze bedeling duurt van de schepping van Adam (Genesis 2:7) tot de verdrijving uit de Hof van Eden. Adam werd geschapen in onschuld. Met Eva, zijn vrouw, leefde hij in de Hof van Eden en werd hij verantwoordelijk gesteld om niet te eten van vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad. Deze bedeling werd afgesloten met het oordeel: *“Alzo dreef Hij de mens uit”*.

De staat van de mens	Genesis 1:26-30
De verantwoordelijkheid	Genesis 2:16-17
Het falen van de Mens	Genesis 3:6
Het oordeel	Genesis 3:24
De gevolgen	Genesis 3:14-19; Romeinen 5:12, 18 en 19.

### 2. Geweten.

Deze bedeling duurde van de val van Adam tot aan de zondvloed. Door de val verkregen Adam en Eva kennis van goed en kwaad en zij brachten dit over na hun nakomelingen. Het geweten kreeg hierdoor een basis van rechtvaardig, moreel oordeel. Daarom kwam het mensenras onder deze maatstaf van verantwoordelijkheid: om goed te doen en geen kwaad.

De staat van de mens	Genesis 3:22
De verantwoordelijkheid	Genesis 4:7
Het falen van de mens	Genesis 6: 5,11, 12
Het oordeel van de mens	Genesis 7:11 – 13

### 3. Menselijk bestuur.

God redde acht mensen uit het oordeel van de zondvloed. Nadat de wateren opgedroogd waren, gaf Hij aan hen de gereinigde aarde met voldoende macht deze te besturen. Noach en zijn nakomelingen kregen de verantwoordelijkheid om dit te uit te voeren.. Deze bedeling duurde van de zondvloed tot aan de spraakverwarring van Babel.

De staat van de mens	Genesis 7:1
De verantwoordelijkheid	Genesis 9:1-7
Het falen van de mens	Genesis 11:1-4
Het oordeel	Genesis 11: 5-9.

### 4. Belofte.

Uit de verstrooide nakomelingen van de bouwers van de toren van Babel, roept God nu één man, met wie Hij een verbond maakt. Sommige van de beloften waren zuiver gegrond op genade en waren dus onvoorwaardelijk. Andere beloften hingen af van de getrouwheid en de gehoorzaamheid van de Israëlieten. Elk van deze voorwaarden werd geschonden en de bedeling van de belofte had daarom een volkomen falen van Israël tot gevolg en eindigde in het oordeel van de slavernij in Egypte.

De staat van de mens	Genesis 12:1-3; Gen.13:14-17; Gen. 15:5.
De verantwoordelijkheid	Genesis 26:2-3
Het falen van de mens	Genesis 47:1

Het oordeel Exodus 1:8-14

## 5. De wet.

De wet van God komt de hulpeloze mens opnieuw te hulp en verlost het uitverkoren volk uit de hand van de verdrukker. In de woestijn stelde God hen het verbond van **de Wet** voor. In plaats dat Israël nederig smeekte om de toestand van de genade te laten voortduren, antwoorden zij onmiddellijk: *“Al wat de Here gesproken heeft zullen wij doen”*.

De geschiedenis van Israël in de woestijn en het land Kanaän is een lange opsomming van schendingen van de Wet. Na herhaalde waarschuwingen maakte God een einde aan de beproevingen van de mens onder de Wet. Eerst werd Israël en daarna Juda uit het land verdreven in ballingschap. Deze ballingschap duurt nog voort tot in onze dagen. Een klein overblijfsel keerde onder Nehemia en Ezra terug. Hier uit werd in *“de volheid der heidenen”* Christus geboren: *“Geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet”*. Hij werd door de Joden en de heidenen gekruisigd. Zie:

De staat van de mens.	Exodus 19:1-4
De verantwoordelijkheid	Exodus 19:5-6; Romeinen 10:5
Het falen van de mens.	2 Koningen 17: 7-17; Handelingen 2:22-23
Het oordeel.	2 Koningen 17:1-6; 2 Kon. 17:19-20; 2 Kon. 25: 1-11; Lucas 21:20-24.

## 6. Genade.

Het verzoenend sterven van de Here Jezus Christus was het begin van de **bedeling der genade**, dat *is onverdiende gunst*. Met andere woorden God **géeft** rechtvaardigheid in plaats van rechtvaardigheid te eisen zoals onder de wet. Volkomen en eeuwige zaligheid wordt nu **om niet** aan Jood en heiden aangeboden, op één voorwaarde: **G E L O O F**.

De staat van de mens.	Romeinen 3:19-23 “Schuldig voor God”.
De voorspelde val van de mens.	Mattheus 24:37-39; Lucas 19:12-14; Lucas 18:8.
De verantwoordelijkheid.	Johannes 1:11-13; Joh. 3:36 “Ontvang Hem in geloof”
Het oordeel.	2 Thessalonicenzen 2: 7-12

## 7. Het duizendjarig rijk.

Deze bedeling wordt ingeluid door een reeks gebeurtenissen, die onmiddellijk volgen op de opname van de Gemeente. Zij geschieden in de zeventigste week (zeven jaren) van de profetie van Daniël en zij worden volledig beschreven in het boek der Openbaring. De climax van deze periode wordt genoemd: **“de Grote verdrukking”**. In die tijd zal de “Gemeente bij de Here zijn volgens 1 Thessalonicenzen 4:17 terwijl op dat moment de aarde door verschrikkelijke oordelen zal gaan.

Gedurende deze periode zal een overblijfsel van Joden en een ontelbare schare uit de heidenen tot de Here bekeerd worden en redding vinden. Ze zullen niet de bijzondere voorrechten van de Gemeente bezitten: **Openbaring 7:14** (NBS)

Zie verder: Mattheus 24:21-22; Daniël 12:1.

Daarna komt de persoonlijke en heerlijke verschijning van Christus op aarde met Zijn heiligen en de heilige engelen.

Mattheus 24: 29-30 “Onmiddellijk na de verdrukking”  
Judas 14-15 “De Here komt met tienduizenden van Zijn Heiligen”  
Zacharia 14:4-5 “Zijn voeten zullen ten dien dage”  
Openbaring 20:1-2 “De satan is gebonden”

Dan oordeelt de Here God de dan levende naties, Zijn maatstaf zal het gedrag van de volken t.o.v. het volk Israël zijn. De wijze waarop ze Zijn “broeders” (De Joden van Openbaring 7) behandeld hebben. (Zie ook: Mattheus 25: 31-46)

Dan begint de **Zevende bedeling.**

De Heer Jezus regeert gedurende duizend jaren over het herstelde Israël en de heidense volken. De zetel van zijn bestuur zal in Jeruzalem zijn en de heiligen van deze huidige bedeling (d.i. de Gemeente) zullen met Hem heersen.

Openbaring 20:4-6  
Lucas 22:30  
Jesaja 2:2-4  
Jesaja 11:10-12  
Jeremia 23: 5-8

Wanneer satan een korte tijd ontbonden zal zijn vindt hij het zondige en afkerige hart van de mensheid zoals voorheen. Daardoor is het voor hem ook mogelijk de volken te verzamelen tot een strijd tegen de Here en de Zijnen, de (ge-heiligden) heiligen. Ook deze bedeling eindigd evenals de andere in oordeel. Dan wordt de “**Grote Witte Troon**” opgesteld, de ongelovig gestorvenen worden opgewekt en definitief geoordeeld. Daarna komt de “**Nieuwe hemel**” en de “**Nieuwe aarde**”.

**De eeuwigheid begint.**

Openbaring 20: 3 en 7-16  
Openbaring aan Johannes. 21 en 22.