

Les 33.

Het eeuwige leven.

1. Wat is het eeuwige leven?

1 Johannes 1:2 *“Het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u **het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is**”.*

1 Johannes 5:11-12 *“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. **Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet**”.*

Johannes 14:6 *“Jezus zeide tot hem: **Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij**”.*

Kolossenzen 3:4 *“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, **zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid**”.*

2. Hoe wordt het eeuwige leven verkregen?

Johannes 1: 11-13 *“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. **Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn**”.*

Johannes 3:3-5 *“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, **Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnegaan**”.*

3. Wie kunnen het eeuwige leven verkrijgen?

Johannes 3:14-16 *“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, **Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe**”.*

4. Wanneer krijgen wij het eeuwige leven?

Johannes 6:47 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Wie gelooft, heeft eeuwig leven**”.

5. Kunnen wij weten of wij het eeuwige leven bezitten?

1 Johannes 5:13 “Dit heb ik u geschreven, **die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt**”.

1 Johannes 3:14 “**Wij weten**, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. **Wie niet liefheeft, blijft in de dood**”.

6. Kan men het eeuwige leven verliezen?

1 Petrus 1:4-5 “Tot een **onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis**, die in de hemelen weggelegd is voor u, **Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd**”.

Johannes 10:28 “En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en **niemand zal ze uit mijn hand roven**”.

Johannes 14:19 “Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, **want Ik leef en gij zult leven**”.

Filippenzen 1:6 “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, **dit ten einde toe zal voortzetten**, tot de dag van Christus Jezus”.

2 Timotheus 1:12 “Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, **hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die Dag**”.

Maar als de gelovige zondigt?

1 Timotheus 1:15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om **zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem**.

1 Johannes 2:1 “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, **wij hebben een voorspraak bij de Vader**, Jezus Christus, de rechtvaardige”.

1 Johannes 1:8-9 “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, **misleiden wij onszelf** en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, **om ons de zonden te vergeven** en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”.

Maar als de gelovige de zonde(n) niet belijdt?

1 Korinthe 11:31-32 *“Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden”.*

N.B. Lezer, hebt u het eeuwige leven?:

Job 5:2 *“Voorwaar, de wrevel brengt de dwaas de dood, en de naijver doodt de Onverstandige”.*