

Les 35.

Verlossing in het Oude testament.

Verlossing, in de betekenis van “*iemand bevrijden*” door een prijs te betalen (*dus los-kopen, vrij-kopen*) is één van de heerlijkste aspecten van de offerdood van Christus en is zowel een Oud – als een Nieuw Testamentische gedachte. Bloedstoring is het Oude Testament het (voor) type van de verlossing door het bloed van Jezus Christus.

Verlossing in het Oude Testament.

1. De bloedverwant verlosser.

Leviticus 25:25 “Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als lossers optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen”.

Leviticus 25:48 “Wanneer het vermogen van een vreemdeling of bijwoner bij u toeneemt, en uw broeder bij hem verarmt en zich aan die vreemdeling of bijwoner bij u, of aan iemand die uit een geslacht van vreemdelingen afkomstig is, verkoopt, dan zal hij, nadat hij zich verkocht heeft, recht van lossing hebben: een van zijn broeders mag hem loskopen.”

Ruth 2:20 “Daarop zeide Noömi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij door de HERE, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan de doden. Verder zeide Noömi tot haar: Die man is aan ons verwant, hij is één van onze lossers”.

Hebreeën 2:14-15 “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, 15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”.

Hebreeën 2:15 De Staten Vertaling zegt het in vers 15 als volgt:
“En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren”.

2. Het Exodus type. (Israël in slavernij)

a. Verlossing is van God.

Exodus 3:7 “En de HERE zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun geklag over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten”.

Exodus 3:8 “Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en ruim land, een land vloeïende van melk en honig, naar de woonplaats van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chivvieten en Jebusieten”.

Mattheus 1:21 *“Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”.*

b. Verlossing door bloed (Prijs)

1 Petrus 1:18-19 *“wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”.*

Exodus 12:13 *“En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla”.*

c. Verlossing en bevrijding door kracht.

Exodus 13:14 *“En wanneer uw zoon u later zal vragen: Wat betekent dat? dan zult gij tot hem zeggen: Met een sterke hand heeft de HERE ons uit Egypte, uit het diensthuis, geleid”.*

Deuteronomium 7:8 *“Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HERE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte”.*

Romeinen 8:2 *“Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods”.*

Romeinen 6:18 *“Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; 18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid”.*

In het Nieuwe Testament is het Oud Testamentische voor-type, de bloedstorting, vervuld in het Bloed van Christus. Christus' bloed is de losprijs voor de erf-zonde. De kracht van de Heilige Geest maakt de gelovige vrij.