

Les 5

Heilige Geest 2.

2. In het Oude Testament.

A. Verbonden met de schepping.

De Bijbelse openbaring betreffende de Heilige Geest is progressief. In het Oude Testament openbaart de Geest Zich als:

Genesis 1:2 *“en Gods’ Geest zweefde over de wateren”*

Job 26:13 *“Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen.”*

B. Twistend met mensen.

Genesis 6:3 *“Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten”*

C. De Geest verlicht, geeft inzicht.

Job 32: 8 *“Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtige, die hun inzicht geeft”.*

Spreeken 20:27 *“De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid”*

D. Verleend bekwaamheid.

Exodus 31: 2-5. *“met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk”*

E. Geeft lichamelijke kracht.

Richteren 14:6 *“Maar de Geest des HEREN greep hem aan, zodat hij die uiteenscheurde”*

F. De Geest komt over dienstknechten van God.

Exodus 28:3 *“die Ik met de geest der wijsheid vervuld heb”*

Exodus 31:3 *“Ik heb hem vervuld met den Geest Gods”*

Numeri 11:25 *“en Hij nam een deel van de Geest die op hem was”*

Richteren 11:29 *“Toen kwam de Geest des HEREN over Jefta”*

Richteren 14: 19 *“de Geest des HEREN greep hem aan: hij ging naar Askelon”*

2 Samuël 23:2 *“De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong”*

2 Petrus 1:21 *“door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”*

Het valt op dat in het Oude Testament de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest overeenkomstig was met de soevereine wil van de Here God.

De Geest kwam op de persoon wie de Here wilde, als dit nuttig was in Zijn dienst “zalvde” de Here Zijn dienstknecht voor de toegemeten taak.

De Heer gaf geen weg of methode waardoor elke Israëliet gezalfd kon worden met de Heilige Geest zoals Deze tegenwoordig in de genade-bedeling in elke wedergeboren gelovige woont. Dit vond pas plaats na de opstanding van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest waarvan wij lezen in Handelingen 2.

In het Oude Testament lezen wij allen maar van de belofte dat in de toekomst de Heilige Geest zou worden uitgestort op al wat leeft.

Joël 2:28;

*“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten **op al wat leeft**, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien”.*

De vervulling van deze profetie vinden wij in Handelingen 2:16-18;

“maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren”.