

JEZUS CHRISTUS – DE ZOON VAN GOD

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden”.

Galaten 4:4,5

1. op het moment dat God bepaalde dat het de tijd er voor was zond Hij zijn Zoon, Jezus Christus, de Messias ^{Johannes 3:16,17} verwekt door de Heilige Geest ^{Lucas 1:34,35} en geboren uit een maagd, Maria. Het Woord werd vlees ^{Johannes 1:14} de mensen gelijk ^{Hebreeën 2:14, 17} volledig mens, volledig God. ^{Filippenzen 2:5-8, Johannes 1:1}. De enige Middelaar tussen God en mens ^{1 Timoteüs 2:5}.
2. Christus Jezus was **zonder zonde**. ^{1 Petrus 2:22} Net als elk mens kende hij de verleidingen waaraan ook wij blootstaan, ja, zelfs méér dan dat. Daarom kan Hij meevoelen in onze zwakheden omdat Hij in elk opzicht, als mens, op de proef is gesteld ^{Hebreeën 4:15}. Hij onderwees de waarheid met autoriteit, ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis ^{Johannes 7:46} verrichte wonderen waaruit Zijn Goddelijkheid bleek: genas de zieken en wierp demonen uit, wekte de doden op, de elementen gehoorzaamden Hem. ^{Markus 1:27, Matteüs 4:23, Matteüs 11:4-6}.
3. Hij was de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament, Priester naar de orde van Melchizedek – zonder begin, zonder einde. ^{Lukas 24:25-26, Genesis 3:15, Romeinen 16:20, Hebreeën 5:5-6}.
4. Christus Jezus gáf Zijn leven en nám het zelf weer terug ^{Johannes 10:18} daarmee het plan van God volbrengend ^{Handelingen 3:20-23}. Gekruisigd onder Pontius Pilatus ^{Handelingen 4:27-28} gestorven, ^{Johannes 19:30} begraven, en op de derde dag opgestaan uit het graf (waarna Hij is verschenen aan de Apostelen en aan meer dan vijfhonderd anderen!), ^{1 Korintiërs 15:3-6} om de gelovigen te rechtvaardigen ^{Romeinen 5:8}. Vervolgens is Hij opgevaren naar de Hemel ^{Handelingen 1:9-11} en zit Hij aan de rechterhand van de Vader ^{Lucas 22:69, Handelingen 1:9-11} als Middelaar tussen God en mens ^{Romeinen 8:34, Hebreeën 4:14, 1 Johannes 2:1}.

Het Woord, God, werd vlees en openbaarde zich aan de mensen als “de mensenzoon”. Hij kwam zélf naar deze aarde om de mensen die verloren gingen te redden en te verlossen van de zonde. Dit heeft Hij gedaan door de dood, het beeld en het gevolg van de zonde, te overwinnen door niet alleen zelf de dood te ondergáán maar er ook uit óp te staan! Daarmee **beweest Hij** God te zijn; doordat Hij de macht had over leven én dood! ^{1 Korintiërs 15:55-57}