

DE VAL VAN DE MENS

“Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus”

2 Korintiërs 11:3

1. Hoewel God de mens goed en naar Zijn beeld ^{Genesis 1:26-27} geschapen had, werd de mens door de satan verleid en bedrogen ^{Genesis 3:1} en koos er voor om ongehoorzaam te zijn aan God en zijn eigen wil te doen ^{Genesis 3:6}. Door deze éne daad van ongehoorzaamheid verloor de mens de directe omgang met God en viel in zonde – waardoor de gehele mensheid in deze zonde van haar voorouders deelde: *“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd”* (Romeinen 5:12). Als nakomelingen van Adam, die sterfelijk werd door zijn opstand tegen God, zijn ook wij sterfelijk. De dood heerst over de mens vanaf dat moment.
2. Alle mensen zijn van nature “slecht”. Zij sterven als gevolg van deze ene overtreding, de ‘erfzonde’. De dood –die het gevolg is van deze zonde- dient daarom weggenomen te worden en ís weggenomen door Christus Jezus. ^{1 Korintiërs 15:21-22}. Door één man kwam de zonde, en de dood, in de wereld en door één man, Christus Jezus, is de zonde en daarmee ook de dood, overwonnen.

Maar zeker niet alleen vanwege de zonde van Adam zijn wij allemaal de dood schuldig:

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld [...] Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander” (Efeziërs 2:1-3).

Wij moeten onszelf eerlijk onderzoeken en constateren: ook wij zijn schuldig aan opstand tegen God! God had desondanks zóveel liefde voor ons, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Christus Jezus, gaf om deze zonde –de opstand tegen God waaraan we allemaal schuldig zijn- weg te nemen en de dood, de eeuwige verwijdering van God, die we allemaal verdienden, weg te nemen! ^{Johannes 3:16, 17.}

3. De schepping is door de zonde onderworpen aan de slavernij, zinloosheid, ^{Romeinen 8:20,21} en de mens verlangt er naar om hiervan bevrijd te worden. De gelovige ziet –net als de hele schepping- uit naar de dag dat openbaar wordt dat hij een kind van God is en bevrijd wordt van zijn lichaam. ^{Romeinen 8:22,23}. Hij, Jezus, zal bevrijden van alle zorg, pijn en leed hoewel dat leed ons niet kan scheiden van de liefde van Christus! ^{Romeinen 8:35-36}. Wij hebben hoop op een betere toekomst en hoeven geen verdriet te hebben over hen die we hebben verloren, want ééns zullen wij ze weerzien ^{1 Tessalonicenzen 4:13-17}.

De mens is gevallen, maar is door God, in Christus Jezus, een bevrijding uit deze val aangeboden. De mens is daarmee dood **vóór** in plaats van **dóór** de zonde! ^{Romeinen 6:11, 8:1}

In Jezus Christus is de mens dan ook een nieuwe schepping ^{2 Korintiërs 5:17} geworden waardoor hij weer vrije toegang heeft tot God omdat hij met God verzoend is ^{2 Korintiërs 5:19-21}.