

Scofield Bijbel College

DE HEILIGE GEEST (INLEIDING)

“Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft”

Romeinen 8:8-11

1. De Geest van God, de Heilige Geest, is er sinds het begin van de schepping ^{Genesis 1:2} woont in- en leidt de gelovigen ^{Romeinen 8:8-11} Hij liet profeten Gods Woord doorgeven ^{1 Samuël 10:6}. Inspireerde de schrijvers van de Bijbel ^{Zie hoofdstuk 1} en werd in alle gelovigen uitgestort op de eerste pinksterdag ^{Handelingen 2:33}.
2. Het werk van de Heilige Geest is het verheerlijken van Christus Jezus, het leiden van de gelovigen ‘in de waarheid’ ^{Johannes 16:13-15} en de gelovigen bekend maken wat komen gaat. Hij geeft de gelovigen kracht om het Evangelie te prediken ^{Handelingen 1:8} en Hij opent de harten van de toehoorders ^{Handelingen 16:14} bevestigt het Evangelie ^{Hebreeën 2:3-4}. De Heilige Geest geeft gaven tot opbouw van de gemeente ^{1 Korintiërs 12:7} en zorgt dat de gemeente één lichaam is dat als een goed gebouwd geheel samengevoegd wordt ^{Efeziërs 2:21-22} tot een Tempel, een plaats waar God woont door zijn Geest.
3. De Heilige Geest maakt de gelovige levend ^{Romeinen 8:8-11} en is het onderpand van de belofte ^{2 Korintiërs 1:22, 2 Korintiërs 5:5, Efeziërs 1:13-14} dat allen die geloven verlost zullen worden. Alleen de Heilige Geest zal de gelovige leiden in waarheid en er is dan ook geen andere manier dan dat de mens gered wordt door het aanvaarden van het Evangelie van Jezus Christus, door de werking(en) van Gods Geest ^{1 Timoteüs 2:5, Handelingen 13:9-12}.
4. De Heilige Geest ontvangt men op het moment van bekering ^{Handelingen 2:38} en het is daarom een éénmalig gebeuren waardoor de gelovige ‘verzegeld’ is ^{Efeze 1:13, Galaten 3:14, Handelingen 5:32} en wij kunnen getuigen dat wij kinderen van God zijn ^{Romeinen 8:16}. Deze vervulling of doop met de Heilige Geest manifesteert zich
 1. door de werken van de Geest,
 2. de vruchten van de Geest en
 3. de gaven van de Geest.

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22).