

RECHTVAARDIGMAKING EN RECHTVAARDIGMAKEND GELOOF

Rechtvaardigmaking

“Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet van vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen”

Titus 3:4-7

1. Uit Genade (= onverdiende gunst) heeft God de mens willen redden door Christus Jezus. Deze redding komt tot stand **door geloof alleen** en kan **niet verdiend worden** door zelfwerkzaamheid ^{Romeinen 3:23-24, Galaten 2:15-16} en door dit geloof is de mens gerechtvaardigd en worden zijn zonden vergeven ^{Romeinen 4:5-8}. Op grond van dit geloof zijn we als rechtvaardigen aangenomen en leven in vrede met God ^{Romeinen 5:1}. Alléén op basis van geloof kan een mens dus gerechtvaardigd worden ^{Romeinen 3:28}, niet omdat we er zelf iets aan konden toe- of afdoen maar omdat Christus gehoorzaam was geweest ^{Romeinen 5:18-19}.
2. Dit geloof heeft niet alleen zijn uitwerking in de persoon zelf, maar heeft als resultaat, door de werking van de Heilige Geest, dat de gelovige vrucht draagt ^{Galaten 5:22-23, Galaten 5:6} in de waarheid is en daaruit leeft, handelend en werkend ^{2 Tessalonicenzen 2:13, 1 Johannes 2:3-4}. Want, hoewel zonder geloof de werken niets zijn, is geloof zónder werken een dood geloof ^{Jakobus 2:14-17} (zie ook het volgende hoofdstuk).

Rechtvaardigmakend geloof

“Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk”

Handelingen 26:18

1. redding en heiliging zijn beiden door hetzelfde geloof ^{Handelingen 26:18} maar men krijgt ze niet op dezelfde manier: redding wordt gegeven door God ^{Romeinen 4:3} op basis van **geloof**, heiliging is het gevolg van **gehoorzaamheid** ^{1 Petrus 1:2, Romeinen 6:19, 22}.

Geloof heeft dus als resultaat **redding en heiligmaking** maar beide worden op een andere manier bereikt; redding van de mens is het gevolg van **door God geschonken** genade op basis van dat geloof, heiliging is het **gevolg van gehoorzaamheid**, uit geloof, aan God. Gehoorzaam in geloof wordt een **rechtvaardigmakend geloof** genoemd. Het is onmogelijk heilig c.q. rechtvaardig te worden zónder geloof, maar alleen geloven is óók niet wat ons leven heiligt voor God. Er wordt ons gevraagd iets te dóen met dat geloof, er ‘in te wandelen’. Jakobus zegt dan ook:

“Vergis u niet: alleen horen is niet goed genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij er uit zag” (Jakobus 1:22-24)

2. De redenen dat rechtvaardigmakend geloof tot heiligmaking leidt zijn:
 - a. rechtvaardigmakend geloof is een geloof dat een ‘doorgaand karakter’ heeft ^{1 Johannes 2:19, Filipenzen 1:6}, het verandert iemands hele leven: het gedrag en de leefwijze van de gelovige. Hoewel we, zodra we tot geloof komen, gered zijn door dit geloof – de wedergeboorte- redt dit geloof ons alleen **wanneer we in dit geloof blijven** ^{Romeinen 5:1, Jakobus 2:17-26}

- b. rechtvaardigmakend geloof in Jezus Christus ^{Filippenzen 3:9, Romeinen 3:21-22, Handelingen 10:43} is onze basis voor de vergeving van de zonde maar óók de basis van onze toekomstverwachting, de beloften die ons zijn gegeven ^{Romeinen 4:20-22, Hebreëen 11:1}.
“In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat we Amen zeggen, tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd” (2 Korintiërs 1:20-21).
- c. Rechtvaardigmakend geloof **omarmt** Christus in **al** zijn hoedanigheden ^{Romeinen 10:9, 1 Johannes 3:23, Handelingen 20:21, Galaten 2:16, Kolossenzen 1:4, Kolossenzen 2:5 e.a.} zoals ondermeer:
- Schepper ^{Johannes 1:1-3,}
 - Redder (Messias) ^{Lucas 2:11,}
 - Leraar ^{Johannes 13:13,}
 - Gids en Trooster ^{Handelingen 16:7, Johannes 14:18, 14:27-28}
 - Hulp ^{Filippenzen 1:19,} Vriend ^{Johannes 15:13-15}
 - Advocaat ^{1 Johannes 2:1-2,} Priester ^{Hebreëen 7:17}
 - Beschermmer ^{2 Tessalonicenzen 3:3}

Rechtvaardigmakend geloof accepteert Christus in al zijn hoedanigheden en niet slechts één of enkele aspecten van Hem. Een gelovige kan niet Christus accepteren als “mijn vriend” maar Hem tegelijkertijd niet accepteren i.c. afwijzen als Schepper of Leraar. Het gaat om een volledige acceptatie van Christus Jezus in alle facetten. Dán is er sprake van een rechtvaardigmakend geloof.

- d. het omarmen van Christus in al zijn hoedanigheden of facetten is niet alleen een wilsbeslissing, of intellectueel proces, maar ook een zaak van “het hart”. Door de Heilige Geest ingegeven **weten en geloven**: God is voor ons gekomen in Christus Jezus! Dat geeft een **overwinnend** geloof! ^{1 Johannes 5:1-4, Johannes 3:19-24, Hebreëen 11:1, Hebreëen 11:23-26}
- e. Rechtvaardigmakend geloof is het gevolg van een veranderde ‘hartsgesteldheid’, berouw en bekering van een zondige levenswandel, de wedergeboorte, gaan hieraan vooraf. ^{Hebreëen 6:1, Matteüs 3:8 (vgl. NBG/SV!)}
3. Het geloof, rechtvaardigmakend en heiligend geloof, is **levensveranderend** ^{Handelingen 15:8-9} en van belang voor de tijd ná dit leven ^{Efeziërs 2:6-7}. Want, wij zijn niet bevrijd van de zonde om opnieuw onder een “slavenjuk” te worden gebracht, maar om in vrijheid te leven! ^{Galaten 5:1, 5:5}
4. Het rechtvaardigmakend geloof is een gave, een gift, van God ^{Efeziërs 2:8-9, 2 Tessalonicenzen 2:13}. Het is géén gevolg van onze daden, maar onze daden volgen er uit. Als het onze daden waren, dan konden we onszelf er op beroepen (beroemen, NBG) maar God heeft juist hen (ons) uitgekozen, zij die zich nergens op konden beroepen ^{1 Korintiërs 1:26-29, 1:30-31}. In dit leven blijft het geloof, door menselijke beperkingen, imperfect. ^{Filippenzen 3:12, 1 Johannes 1:8-10}. Door ons geloof in Christus Jezus echter, heerst de zonde niet meer over ons leven, zijn wij **vrijgekocht** hiervan, door het bloed van Christus Jezus ^{1 Korintiërs 11:25}.

“Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven [...] Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en voor altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade” (Romeinen 6:6-14)