

Scofield Bijbel College

WIE IS GOD?

“Luister Israël: de Heer, onze God, de Heer is de **Enige!** Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten”

Deuteronomium 6:4, 5 (NBV)

“..want er is maar **één** God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen”

Romeinen 3:30 (NBV)

1. Er is **Eén** ^{Deut. 6:4 NBG/SV} God, die zich aan de mensen heeft geopenbaard als

- God de Vader;
- God de Zoon
- God de Heilige Geest

En deze drie [openbaringsvormen] zijn **één** persoon en wezen. Hij is een **levende** God, vgl. onder andere Openbaring 7:2, Matteus 16:16 “de Zoon van de Levende God”, e.a.

2. Christus Jezus **is de Schepper**, niet geschapen, de eerstgeborene onder de mensen, **God**.

“Vanaf dat moment probeerden de Joden Hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde”. (Johannes 5:18).

“Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping, **in hem is alles geschapen** [...] alles is **door hem en voor hem** geschapen” (Kolossenzen 1:15-20)

“In de beginne was het Woord, het Woord was bij God en **het Woord was God**. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat” (Johannes 1:1-3)

“Het **Woord is mens geworden** en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” (Johannes 1:14)

Er is **geen twijfel mogelijk** over de vraag **wie Christus Jezus was of is** namelijk **God zélf**. Ook Paulus bevestigde dit meerdere malen in zijn brieven ^{Romeinen 3:30, 1 Korintiërs 8:4, Galaten 3:20}.

In Johannes 10:30 zegt Jezus: “Ik en de Vader zijn één” en in Johannes 20:22 bijvoorbeeld geeft Jezus zijn volgelingen de “Heilige Geest”. Het is **onmogelijk** dit te doen, als dit niet **Zijn Geest** was. Zoals Johannes direct in zijn Evangelie duidelijk maakt: Christus Jezus was God “in het vlees”: God die in Zijn grote genade zélf naar de mensen toekwam, **in de mens** Jezus Christus, om de mensheid te redden! Zie ook Handelingen 14:20: “*Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben*”

Opmerking

We zijn genooddaakt het kerkelijke “doctrine” van de drie-eenheid – welke Vader, Zoon en Geest als **drie** verschillende **personen** presenteert welke samen één God zijn -oftewel “drie-in-een” – af te wijzen als on-Bijbels. Het Hebreeuwse woord dat in Deut. 6:4 gebruikt wordt,

אֱלֹהִים (achd), wordt namelijk **486 maal** in de Bijbel vertaald met **één**.